

JANNE RYDBERG OCH HANS KAMP FÖR PROFESSUREN

Av ARVID LEIDE

Under sommaren 1954 hölls en konferens i Lund för att högtidlighålla 100-årsminnet av professor Johannes Robert Rydbergs födelse. Bortåt 150 deltagare från 20 olika länder samlades till konferensen och bland dem befunno sig spetsarna inom den nutida spektroskopiska forskningen. Det är en icke alltför vanlig händelse, att de främsta männen inom en så betydelsefull gren av fysiken samlas från världens alla hörn för att hylla minnet av en svensk pionär och föregångsman.

Det framgår av förteckningen över Rydbergs arbeten (se sid. 000), att hans intresse omfattade vidsträckta områden, och särskilt inom tvenne forskningsgrenar ha hans insatser varit av bestående värde. Det gäller hans arbeten över grundämnenas periodiska system, som sysselsatte honom praktiskt taget under hela hans tid som aktiv vetenskapsman samt hans arbeten över spektra. Två nobelpristagare, Niels Bohr och W. Pauli, skildrade under konferensen Rydbergs verksamhet inom dessa områden.

Inför eftervärlden ha Rydbergs spektroskopiska arbeten kommit att framstå som de viktigaste. Han leddes av ett klart medvetande, att man här hade en möjlighet att avslöja atomernas hemlighet. Det gällde att först så noggrant som möjligt utforska spektrals byggnad och sedan bilda sig en mening om atomens mekanism. I inledningen till sitt stora arbete om linjespektra (11) framhäver Rydberg, att man dittills i huvudsak hade koncentrerat sin uppmärksamhet på spektralanalysens betydelse för kemi och astrophysik men fullständigt glömt, att intet fysikaliskt fenomen för oss så nära erfarenhetens yttersta gränser som ljusets spektrum, som tillåter oss att omedelbart undersöka atomernas rörelse. »Gravitation, kohesion och kemisk affinitet, värme och ljus,

elektricitet och magnetism bilda skilda stora delområden af fysiken, om hvilkas inbördes samband vi ha o**bet**ydliga och dif-fusa föreställningar. Om alla dessa fenomen ha sin orsak i olika rörelser hos materien, så förefaller det enfaldigt att tro, att vi någonsin skola lära känna dem utan att känna denna materia, atomerna och etern.» »Man kommer till det mycket sannolika antagandet, att cohesion, adhesion och kemisk affinitet ytterst kunna hänföras till periodiska rörelser hos atomerna. Det skulle då ligga nära till hands att undersöka periodiska rörelser öfver hufvud, och eftersom de kemiska elementens spektra bero på rörelser af denna art, så hänvisas vi till spektralanalysen. Undersökningar af dessa svängningar förmedla värdefulla upplysningar öfver atomernas beskaffenhet och kommer att närma oss vårt mål i högre grad än genom en undersökning af hvilken som helst annan fysikalisk egenskap.» Det först uppsatta målet för undersökningen bestod i att finna ett förfarande, enligt hvilket man kunde finna sambandet mellan linjerna i ett och samma spektrum för att kunna beräkna alla linjerna i detta spektrum, om man kände ett begränsat antal. Sedan måste motsvarande undersökningar göras i andra spektra för att skilja ut skenbara lagbundenheter i ett spektrum från sådana som äro gemensamma för *alla* spektra. Detta skulle visa, om alla spektra periodiskt ändra sig med atomvikten, så som man från början borde kunna förutsätta.»

Undersökningen av det överväldigande men ofta bristfälliga observationsmaterial, som förelåg, var ett jättearbete. Det mynnade ut i den bekanta spektralformeln, som Rydberg själv presenterar med följande ord: »I alla de spektra, som hittills undersöks, bilda de starkaste linjerna serier, som med stor tillnärmelse kunna framställas genom formeln

$$n = n_0 - \frac{N_0}{(m + \mu)^2},$$

där n är linjens vågtal ($1/\lambda$), n är ordningstalet för linjen i fråga, N_0 är en konstant med värdet 10 7921,6, n_0 och μ äro konstanter, specifika för serien.» Rydberg gav sin formel även utseendet

$$\frac{n}{N_0} = \frac{1}{(m_1 + \mu_1)^2} - \frac{1}{(m_2 + \mu_2)^2}$$

och gav den därigenom en formulering, som pekar häن emot den senare införda kombinationsprincipen. Konstanten N_0 , som Rydberg ansåg ha ett för alla grundämnen oföränderligt värde, beräknade han ur Ångströms våglängdsbestämningar för väte-linjerna till det ovannämnda värdet 109 721,6 under det att moderna mätningar ger för väte värdet 109 677 och visar dess-utom, att värdet undergår en liten ändring från ämne till ämne. Så är det för ${}^4\text{He}$ 109 722 och i gränsen, svarande mot oändlig kärn massa, 109737.

Detta arbete, som kom att bli Rydbergs huvudarbete, påbörjade han som ung docent. I skilda skrifter har han meddelat, hur arbetet fortskridit. År 1885 omtalade han i en ansökan om understöd från K. Vetenskapsakademien, att han planerade en undersökning av grundämnenas linjespektra som ett led i den serie arbeten över periodiska systemet, som han påbörjat och i vilken han redan publicerat några resultat. I en liknande ansökan år 1887 kunde han meddela, att han sedan ett år varit sysselsatt med sina spektroskopiska undersökningar och kunde ge en sammanfattning av resultaten, som han för alkali-metallerna ansåg fullständiga. Denna viktiga redogörelse, daterad den 28 sept. 1887, innehåller i väsentliga drag de resultat, som han i sin stora avhandling från 1900 framlade som sluttgiltiga. Den mottogs med beundran utomlands och placerade Rydberg i främsta rummet bland forskarna inom spektroskopien. Här hemma hade han svårt att vinna erkännande. Hans långvariga kamp för sin professur kom att ge honom många svåra stunder av ängslan och besvikelse.

Då professorskonkurrensen inleddes, 1898, hade Rydberg bakom sig den viktigaste delen av sitt livs vetenskapliga produktion. Det är därför av stort intresse att nu, så många år efteråt, taga del av den dåtida diskussionen omkring hans av vår tid så högt skattade arbeten och följa händelseutvecklingen i striden om professuren. Den visar, hur svårt det är för en samtid att rätt värdesätta ett vetenskapligt arbete, att skilja mellan en talangfullt utförd detaljundersökning och ett uppslag, som öppnar nya vidder för forskningen. Utvecklingen har visat, att Rydbergs insats hörde till det senare slaget.

Johannes (Janne) Robert Rydberg föddes den 11 november 1854

i Halmstad. Fadern var köpman och skeppsredare i liten skala med dog tidigt och lämnade familjen i tryckta ekonomiska omständigheter. Sonen fick dock tillfälle att studera. Han lämnade hemstadens läroverk efter en vacker mogenhetsexamen, blev student i Lund 1873 och avlade i rask följd fil. kand. (1875) och fil. lic.-examen (1878). Han förordnades 1876 till amanuens på fysiska institutionen, som då ännu, tillsammans med den zoologiska institutionen, var inrymd i nuvarande Historiska Museet invid Domkyrkan. Matematiken var dock till en början hans huvudämne, och han disputerade 1879 på en avhandling: »Konstruktioner af kägelsnitt i 3- och 4-punktskontakt». Senare på året följde en ny avhandling »Om algebraiska integraler till algebraiska funktioner». Tack vare dessa båda arbeten blev han förordnad som docent i matematik år 1880.

Vid sidan av docenturen skötte Rydberg sin befattning som amanuens vid fysiska institutionen. Hans intresse gled alltmer över till fysiken och efter fullbordandet av ett experimentellt arbete, »Studier öfver friktionselektriciteten», fick han tillstånd att utbyta sin docentur mot en ny i fysik. Detta skedde 1882. Under de följande åren utvecklade Rydberg en rastlös verksamhet, som resulterade i en rad arbeten, främst gällande periodiska systemet och spektralanalysen. När professuren blev ledig 1897 genom professor K. A. Holmgrens avgång, blev Rydberg t.f. professor och kunde, tack vare sin omfattande produktion och sin långa akademiska tjänstgöring, med förträstan se mot den kommande professorskonkurrensen.

Då ansökningstiden utgick, i april 1898, hade ansökningar inkommit, utom från Rydberg, även från e.o. professorn i mekanik och matematisk fysik vid universitetet A. V. Bäcklund, t.f. laboratoriet vid Upsala universitet G. Granqvist, lektorerna C. A. Mebius och E. O. Solander samt fil. dr V. Carlheim-Gyllensköld. Lektor Solander återtog senare sin ansökning. Till sakkunniga hade utsetts professorn i fysik vid Köpenhamns universitet C. Christiansen, professorerna Knut Ångström, Uppsala och K. B. Hasselberg, Stockholm.

De sakkunnigas första plikt var att åhöra provföreläsningarna. Rydberg hade fått som förelagt ämne, »Ruhmkorffs apparat» och

hade valt som eget ämne, »Metoder för mätning af värmemängder». Manuskripten finnas ännu kvar i de efterlämnade papperen och bär tydliga spår av att ha utarbetats i brådska. Föreläsningarna lyckades mindre väl, och misslyckandet kom att spela sin roll i argumenteringen inom sektion och konsistorium. Rydbergs varme förespråkare i sektionen, zoologiprofessorn Bergendal, framhävde som förklaring, att Rydberg hade räknat med, att han med sina mer än 20 års tjänst som amanuens, docent och t.f. professor, skulle kunna befrias från provföreläsningarna. Det medgavs emellertid icke, och Rydberg måste med kort varsel, vid sidan om det intensiva arbetet att slutredigera sina oavslutade arbeten, också utarbeta sina provföreläsningar. Tiden räckte icke.

Professuren hade ledigförklarats i fysik utan någon begränsning. Inom sektionen och bland de sakkunniga ansågs det tydlichen självfallet, att professuren skulle gälla experimentell fysik. En särskild lärarebefattning hade inrättats i mekanik och matematisk fysik, och den avgångne professorn hade som institutionsföreståndare betraktats som representant för experimentalfysiken. Institutionen var för sin tid stor och relativt ny, den blev färdigställd 1886. Man ansåg det självklart, att den nye professorn också skulle bli institutionsföreståndare. Detta medförde som konsekvens, att professor Bäcklund med många vackra och smickrande ord uteslöts från förslaget. Hans arbeten underkastades icke någon bedömning eller jämförelse med de medsökandes.

Redan en månad efter provföreläsningarnas avslutande var den danske sakkunnige färdig med sitt utlåtande. Beträffande Bäcklund yttrade han, typiskt för den allmänna inställningen mot denne berömde vetenskapsman: »Professor Bäcklund har indenfor Mathematikkens og den mathematiske Fysiks omraade udført store og betydningsfulde Arbeider, som vilde have stillet ham foran de andre Ansøgere, hvis Talen havde været om et Professorat i mathematisk Fysik. Men daa det her, saavidt jeg kjender Forholdene, væsentligt drejer sig om den experimentale Fysik, mener jeg ikke at kunne foreslaa hans Ansettelse i den ledige Plads, hvor meget jeg end maa beklage, at professor Bäcklund ikke kan komme til at indtage den Stilling ved Universitetet, der svarer til hans videnskabelige Fortjenster.»

Av de övriga förklarade han Rydberg, Mebius och Granqvist kompetenta, och av dem borde Rydberg utan tvekan sättas i första rummet. Sista meningen i hans utlåtande tycks innehålla en reservation mot Rydberg, säkerligen föranledd av dennes mindre lyckade provföreläsningar: »Men jeg skal tilføie, at jeg her kun har taget Hensyn til de videnskabelige Præstationer, som kun ere et, om end vigtigt Moment, naar de, som her, er Tale om et Embede, hvor Dygtighed som Lærer er af maaske lige saa stor Betydning som videnskabelig Indsigt og Arbeidsevne.»

Utlåtandet var helt kort utan detaljerad granskning av de sökandes produktion och utan någon utförlig motivering.

De svenska sakkunniga togo längre tid på sig, de voro mera utförliga och även mera kallsinniga mot Rydbergs arbeten. Deras ställningstagande bestämdes av kravet, att de sökandes arbeten borde vara experimentella i strängaste mening, en redogörelse för egna försök med de slutsatser, som kunna dragas av dem. Slutsatser, dragna av andras försöksresultat, hur viktiga de än kunde vara, betraktades icke som fullgoda meriter för den ifrågavarande professuren. Hasselberg nämnde i förbigående, att en del av Rydbergs arbeten gällde »ren matematik och teoretiska speculationer öfver de kemiska atomvigterna samt vidare en hel serie undersökningar rörande byggnaden af de kemiska elementernas spectra. Dessa sednare undersökningar, hvilka väl torde få anses såsom författarens viktigaste, ha sin kärna i hans stora afhandling «*Recherches sur la constitutions des spectres d'émission des éléments chimiques.*» I denna afhandling, på hvars utarbetande uppenbarligen nedlagts ett betydligt arbete, påvisas i likhet med hvad ungefär samtidigt skett genom Kayser och Runge möjligheten att inordna linierna i ett spectrum i vissa regelbundna serier, som om också för närvarande utan teoretiskt underlag dock möjligen kunna bli af betydelse vid uppsökandet af den ännu okända teorien för dessa ytterst complicerade fenomen. I en eller annan punkt kunde man väl ha anledning att framställa anmärkningar mot författarens sätt att utföra sina räkningar, men med hänsyn till observationsmaterialets beskaffenhet vid tiden för dessa undersökningar har detta i hvarje fall ingen väsentlig betydelse med afseende på deras huvudresultat. Ett större antal mindre

uppsatser behandla mer eller mindre speciella frågor hörande till samma gebiet. På samma gång man nu ej kan fränkänna dessa arbeten ett visst intresse i spectroskopiskt hänseende, kan å andra sidan ej nekas, att desamma dock i hufvudsak endast utgöra speculationer öfver ett från annat håll hemtadt observationsmaterial, hvars förut bekanta och äfven ur dessa undersökningar ytterligare framgående qualitatift och qvantitatift otillräckliga beskaffenhet kunnat ge författaren rik anledning att genom egna experimenter och iakttagelser förbättrande ingripa . . .»

Hasselberg fann dock i mindre skrifter bevis för, att Rydberg har »god erfarenhet äfven på det experimentella området, ehuru han hittills synes blott obetydligt ha ägnat sig åt detsamma». Han förklarade därför Rydberg kompetent till den sökta professuren men satte honom i tredje rummet, efter lektor Mebius och laborator Granqvist.

Ångströms sakkunnigutlåtande var det utförligaste. Han omnämnde först den grupp av arbeten, som behandla grundämnenas periodiska system och karakterisera dem på följande sätt: »Hufvuduppgiften i dessa arbeten, som väl närmast torde få hämföras till den fysikaliska kemien, är att finna empiriska formler, hvarigenom en viss egenskap hos grundämnenas uttryckes som funktion af atomvigen. Då författaren emellertid härvid inskränkt sig till en sammanställning, bearbetning och beräkning af det föreliggande observationsmaterialet, kunna tydligtvis dessa arbeten icke ådagalägga djupare fysikaliska kunskaper och ännu mindre bevisa någon experimentell förmåga eller skicklighet.»

Härefter övergick Ångström till att behandla Rydbergs spektroskopiska arbeten och uppräknade dem, som nu återfinnas i förteckningen på sid. 000 och dessutom ett par arbeten i manuskript: »Studien über die Funktionsform der Spectralserien» och »Einige Liniengruppen mit constanten Schwingungsdifferenzen bei vierwertigen Grundstoffen». Dessa två arbeten tycks icke ha blivit publicerade men återfinnas i manuskript i Rydbergs efterlämnade papper.

De spektroskopiska arbetena karakteriseras så: »Hufvuduppgiften vid dessa arbeten har varit att genom empiriska formler ut-

trycka läget af elementens spektrallinjer. Jämte Herrar Kayser och Runge är otvifvelaktigt Herr Rydberg en af dem som inlagt den största förtjänst inom detta gebit af spektralanalysen. Men under det de förstnämnda självva riktat vetenskapen genom ett stort antal mätningar öfver elementens spektra och derpå användt dessa sinsemellan fullt komparabla bestämningar för sina beräkningar, har Docenten Rydberg äfven här hufvudsakligen begagnat andras liniebestämningar för sina beräkningar. Hvad som nyss sagts om Docenten Rydbergs arbeten gäller därför äfven här. Herr Rydbergs spektralanalytiska arbeten äro tvifvelsutana af stor vetenskaplig förtjenst och bevisa dessutom författarens stora flit och intresse för behandlingen af en ofta otacksam uppgift, men dessa arbeten kunna dock icke fullständigt styrka kompetensen till den ifråga varande platsen, då de icke stöda sig på egna mätningar och undersökningar.»

Även Ångström framhävde några mindre arbeten av experimentell natur och ansåg dem bygga på goda och intressanta idéer men måste samtidigt beklaga, att de i flera fall icke hade experimentellt utförts eller att de förelågo endast som oavslutade manuskript. Detta gällde »*Determination de la dispersion de l'air*» och »*Om bestämningen af fasta kroppars egentliga värme*», vilka båda ingå som fortfarande ofullbordade manuskript i Rydbergs efterlämnade papper.

Sammanfattningen i Ångströms utlåtande formulerades så: »Docent Rydbergs författarverksamhet har varit mycket stor, hans experimentella arbeten temligen obetydliga och knappast ensamt torde kunna till fullo styrka Docent Rydbergs skicklighet som experimentalfysiker. Då emellertid Docent Rydberg som merit kan anföra vetenskapliga resor i utlandet samt en väl vitsordad tjänstgöring dels som amanuens vid fysiska institutionen i Lund 1877—92, dels som assistent dersammastädés sedan dec. 1892, och då han dervid dels biträtt vid, dels under de senare åren som t.f. professor ensam ledt de fysiska laborationsöfningarna, torde han väl härigenom kunna anses hafva förvärvat erfarenhet som praktisk fysiker och gifvit tillfredsställande prof på förmåga som experimentator, hvarför jag anser mig kunna förklara honom, Docent Rydberg, skicklig och kompetent till det sökta embetet.»

Även Ångström uppförde Rydberg i tredje rummet efter Mebius och Granqvist.

Ärendets behandling gick programenligt vidare. En månad efter sista sakkunnigutlåtandets ankomst sammanträddes sektionen. De sakkunniga hade inbjudits till sammanträdet, men endast Christiansen hade mottagit inbjudningen. De svenska sakkunniga förklarade sig icke ha något att tillägga utöver sina skriftliga utlåtanden. Den danske professorn utvecklade inför sektionsmedlemmarna de skäl, som föranlett honom att ge Rydberg ett bestämt företräde framför de med sökande: »Jeg beklager nu, at jeg i mit forlængst afgivne Votum ikke gik nærmere ind paa at motivere det Resultat jeg kom til med Hensyn til Ordenen for Indstillingen; at jeg ikke gjorde det laa blandt andet i at jeg efter Gjennemlæsning af ansøgningerne og efter at have gjort mig næiere bekjendt med Ansøgernes Arbeider kom til en fuldkommen klar Overbevisning om at jeg ubetinget maatte stille Docent Rydberg i første Række.

Den Betragtning, som ledede mig dervid var i Hovedsagen denne: Forskellige Mænd kunne arbeide med lige Flid og Dygtighed paa videnskabelige Opgaver, og dog fremkommer der en overordentlig Forskel, naar man seer paa Resultatet af deres Arbeider; nogle gibe med lykkelig Haand de store Opgaver, som Forgjængernes Arbeider har bragt saa vidt frem, at det er bleven muligt at vinde Resultater af vidtrækende Betydning, somaabne nye Muligheder for Forskningen og give alt foreliggende Materialsamlinger en ny, ofte uanet Værdi. Andre derimod arbeide, maaske med stor Flid og Talent paa Opgaver, som endaa ikke ere modne til Løsning; Frugten af deres Arbeide bliver isolerede Resultater, sikkert af Værdi, som dog maaske først efter lange Tiders Forløb gibe in i Totaliteten. De standse derfor hurtigt, fordi de finde Vejen ufremkommelig og nødes til at tage fat paa nye Punkter.

De Mænd, som ere i det førstnemte Tilfælde, faa ikke alene stor Indflydelse paa Videnskabens Fremskridt, men de ere i særlig Grad i Stand til at virke befrugtende paa deres Elever, der føle sig hævede og fremskyndede ved at kunne komme til at virke med til Opnaaelsen af store Maal.

Det lader sig ikke nægte, at Docent Rydberg har vist, at han

har havt Evne til at sætte sig et højt Maal og med utrøttelig Energi at arbeide henimod det; de Resultater han alt har opnaaet vurderes i Sandhed højt af alle, der have Betingelser for at vurdere dem.

At vi gjennem Spektralanalsen have Udsigt til at naa til en Forstaaelse af Grundstoffernes Natur, som ikke synes opnaaelig ad anden Vej, synes mig klart. Er først Loven for Spektralliniernes Fordeling funden, vil det være muligt at danne sig klare, maaske sikkre Forestillinger om de Bevægelser, snarest electriske, der foregaar i Atomer og Molekyler; saavel som derigjennem om disses Form og Størrelse. Jeg mindes herved om, med hvilken Iver min nu afdøde Ven, den bekjendte Mathematikker og Fysiker L. Lorenz, kastede sig over Undersøgelsen af de elektriske Bevægelser i Molekyler af elliptisk Form, saasnart Balmers Lov var fremkommen. Jeg ved at mange med mig dele Haabet om ad denne Vej at naa til de videst rækende Resultater, som Naturforskningen overhoved kan drømme om, og man bestyrkes i høj Grad i denne Betragtning ved at see hen til Zeemans Opdagelse af Magnetismens Indflydelse paa Spektralliniernes, som sikkert vil afgive et vigtigt Hjelpemiddel i samme Rigtning.

Jeg forstaar aldeles ikke, at man kan betragte det som en Anke mod Docent Rydberg som Fysiker, at han har bearbeidet et foreliggende Materiale, jeg vilde som Fysiker mene, at det havde været en berettiget Anke, hvis han ikke havde baaret sig saaledes ad. Det var netop hans Pligt at bearbeide det uhyre store og i Hovedsag udmærkede Materiale, inden han gik over til at udføre experimentale Arbeider i denne Retning. Sin dygtidhed som Experimentalphysiker har Docent Rydberg fuldkommen tilstrækkeligt lagt for Dagen ved tidlige Arbeider og særlig ogsaa ved hans Arbeider, der staa i Forbindelse med Gitterspektrenes Undersøgelser, blandt andet ved de af ham erholtte Fotografier af Spektra.

Jeg anseer det for uforståeligt at give en Analyse af Docent Rydbergs Arbeider, deres Hovedresultater danne dog Grundlaget for alle Undersøgelser over Lovmæssigheden i Spektralanalsen og ere som saadan gaaede over i Lærebøgerne. De kunne i Hovedsagen udtrykkes i faa og simple Sætninger, men deres Betydning

blifver først klar, naar man sammenligner Stillingen før og efter hans Arbeides Fremkomst, og naar man seer hen til det Arbeide, der har udfordredes for at naa dem, hvor om Docent Rydbergs afhandling af 1890 er Vidnesbyrd nok.

Jeg er overbevist om, at de, der ikke selv have Betingelser for helt at vurdere hans Arbeider, ville forbause over den Eenstemmighed, hvormed Udlændets Forskere paa dette Omraade ville udtale sig derom, hvis der var givet Leilighed dertil. Jeg har hørt en Prøve derpaa under mit Ophold i Amerika i Foraaret. Jeg besøgte da Yerkes Observatoriet ved Chicago og under en Samtale med Observatoriets Direkteur, Professor Hale, udtalte denne, hvis Arbeider saavel som hele Observatoriets væsentlig gaar i spektroskopisk Retning, sin Beundring for Docent Rydbergs Arbeider med en Styrke, som endog forbausede mig. Og han havde netop havt særlig Leilighed til at sætte sig in i Sagen, da han, hvis jeg ikke tager meget fejl, er Hovedudgiver for *Astrophysical Journal*, hvori Docent Rydberg ogsaa har skrevet.

Jeg kan i Henhold hertil kun fastholde min oprindelige Indstilling, at Docent Rydberg sættes i første Række, Lektor Mebius og Docent Granqvist i anden og tredie.»

Man skred nu till omröstning inom sektionen. Christiansens varma, nästan entusiastiska anförande till Rydbergs förmån hade säkerligen haft verkan. Trots de svenska sakkunnigas kyliga hållning fick Rydberg 3 röster till första förslagsrummet, Mebius fick dock 4 och Granqvist 1.

Behandlingen gick nu vidare till akademiska konsistoriet. Den stärka splittringen bland de sakkunniga och inom sektionen vållade konsistoriemedlemmarna stort huvudbry, och i det ena utlåtandet efter det andra suckade man över det svåra valet med ständiga sidoblickar till Bäcklund, »en af vårt lands och vårt universitets mest framstående vetenskapsmän». Man undrade, om det verkligen var fastslaget, att en begränsning av ämnesområdet skulle göras, och i ett fall föll orden så: »jag antager, att konsistoriet med glädje skulle helsa ett uppslag eller en slutbehandling af detta befordringsärendet, som läte professor Bäcklunds berömda namn komma till all heder och därvid förläna heder åt våra befordringsförhållanden.» Dessa yttranden hade dock

icke någon reell och omedelbar effekt. Vid omröstningen behandlades endast de tre kompetentföklärade. Resultatet blev, att Rydberg erhöll 7 röster till första förslagsrummet, Granqvist erhöll 6 och Mebius 5. Detta blev alltså konsistoriets förslag, som nu gick till kansler och Kungl. Maj:t. Jämnheten var påfallande. Den blir ännu mera markerad, om man tager hänsyn till de övriga förslagsrummen och gör en poängberäkning. Rydberg och Mebius skulle då ha erhållit 37 poäng och Granqvist 34.

En så jämn bedömning förde givetvis med sig besvärrskrifter. Bäcklund besvärade sig hos Kungl. Maj:t över att ha blivit ställd vid sidan om konkurrensen. Klagomålen remitterades till konsistoriet, som med allt erkännande av Bäcklunds betydande vetenskapliga förtjänster begärde, att hans besvär skulle lämnas utan avseende, i annat fall finge ärendet återförvisas till helt ny behandling ända från början med nya sakkunniga. Konsistoriets beslut att placera Rydberg i första rummet överklagades både av Mebius och Granqvist, men deras besvär tycktes icke medföra någon omvälvelse inom konsistoriet. Större framgång hade Rydberg i sin svarsskrift på dessa besvär. Han hade tagit upp Christiansens tanke, att utländska forskare borde få tillfälle att uttala sig om hans arbeten och kunde framlägga yttranden av så allmänt erkända auktoriteter som Nernst, Kayser, Runge och Wiedemann, vilka räknades till Tysklands främsta fysiker vid slutet av förra århundradet.

De svenska sakkunniga hade varit utpräglat kallsinniga mot Rydbergs arbeten inom periodiska systemet och spektralanalysen. De ansågo dem icke falla inom de ganska snäva gränser, de dragit upp för experimentella prestationer. Det gällde nu för Rydberg dels att visa dessa arbetens stora värde men också, och kanske i främsta rummet, att få dem erkända som fullgoda meriter för en professur i experimentalphysik. I båda dessa avseenden hade han framgång. Nernst yttrade: »Ich schätze Ihre Untersuchungen über die Abhängigkeit die Eigenschaften der Elemente vom Atomgewicht und über die Regelmässigkeiten der Atomgewichtzahlen sehr hoch: es handelt sich um ein Gebiet, das für Physik und Chemie gleiche fundamentale Bedeutung besitzt und es ist im Interesse der Entwicklung dieses Gebietes, meiner Meinung nach,

mit grösster Freude zu begrüssen, wenn dasselbe mit den Methoden der theoretischen Physik bebant wird und wenn es überhaupt einmal vom Standpunkte des Physikers betrachtet wird. Die Art und Weise wie Sie vorgegangen sind, scheint mir vorbildlich für alle künftigen Arbeiten auf diesem Gebiete zu sein.»

Kayser och Runge, vilka jämte Rydberg inlagt den största förtydjänsten vid utforskandet av lagbundenheten inom spektra, yttrade sitt oförbehållsamma erkännande av Rydbergs arbeten. Kayser skrev bl. a.: »Ihre Arbeiten und die von Runge und mir haben unabhängig von einander dasselbe Ziel verfolgt und etwa in gleichem Maasse erreicht. Sie haben das viel schnelleren Weg eingeschlagen, die schon vorliegenden Messungen zu verwerthen. Viele vor Ihnen haben das Gleiche vergeblich versucht. Ihnen ist es ausgezeichnet gelungen. Ich habe stets den Scharfblick bewundern müssen, mit welchem Sie alle Gesetzmässigkeiten aus dem schlechten Ihnen zur Verfügung stehenden Material herausgefunden haben. Dieser Scharfblick aber ist das Kennzeichen ächten naturwissenschaftlichen Denkens. Helmholtz pflegte zu sagen, ein Haupterforderniss eines Physikers sei »Witz», das heisst die Fähigkeit Ähnlichkeiten zu erkennen, welche andere übersehen. Diese Fähigkeit haben Sie in glänzender Weise durch Ihre Arbeit »Recherches sur la constitution etc» bewiesen ... Dass Sie andererseits vollkommen in der Lage gewesen wären, auch experimentell die Fragen zu lösen, zeigen die Arbeiten, welche Sie ausgeführt haben; ich erinnere hier nur noch an Ihre Aufklärung eines Fehlers bei den Rowlandschen Gittern, wo gerade Sie den rein experimentellen Weg gegangen sind, Cornu den theoretischen.

Wenn ich daher meine Ansichten über Ihre wissenschaftlichen Arbeiten noch kurz zusammenfassen soll, so kann ich sagen: dieselben zeigen durchweg grosse Befähigung zu physicalischen Denken und physicalischer Beobachtung. Sie zeigen in hervorragender Weise die Fähigkeit, schon vorliegende Beobachtungen zu neuen wichtigen Schlüsse zu verwerthen, sie zeigen nicht weniger volle Beherrschung der experimentellen Methoden und Hülfsmittel. Es scheint mir mit einem Wort, dass Sie alle Qualificationen zu einem Professor der Physik und Director eines phys. Institutes zu besitzen.»

Lika helhjärtat var det erkännande som Runge lät komma

Rydberg till del: »Ich nehme keinen Anstand zu erklären, dass ich für Ihre spectralanalytischen Arbeiten die grösste Bewunderung hege, die sich nicht zum wenigsten darauf gründet, dass Sie die Gesetzmässigkeiten in den Spectren der Elemente durch Discussion der damals vorliegenden vielfach mangelhaften Beobachtungen gefunden haben. Ihre Arbeiten beweisen eine ganz hervorragende Befähigung für die Kunst das Beobachtungsmaterial in richtigen Weise zu verwerthen, eine Kunst, die nach meiner Ansicht gleich wichtig ist für den experimentierenden wie für den theoretischen Physiker. Dass Sie z. B. die zweite Triplettsérie im Strontiumspectren aus Kaysers und meinen Beobachtungen entdeckt haben, welche uns entgangen war, obgleich wir unsere Aufmerksamkeit grade auf die Serien gerichtet hatten, finde ich bewunderungswürdig. Auch was die neue von Ihnen angegebene Serie in Spectrum des Magnesiums betrifft, so haben mich spätere Beobachtungen überzeugt, dass Sie auch darin vollkommen recht hatten, und Kayser und ich unrecht, als wir die Serie bestritten.»

Slutligen är det av stort intresse att i Wiedemanns utlåtande utläsa, vilken stark ställning Rydbergs arbeten intog i den internationella vetenskapliga världen: »Irgend ein weiterer günstiger Urteil über Ihre wissenschaftlichen Arbeiten abgeben zu wollen, hiese Eulen nach Athen tragen, denn diejenigen über die Bezeichnungen der Wellenlängen bilden die Basis grosser neuer Forschungsgebiete.

Dagegen darf ich mir wohl erlauben auf einige principiellen Punkte einzugehen. Ich halte dafür, dass man bei der Beurtheilung Ihrer Befähigung zur Übernahme der Professur für Physik die Gesamtheit der Leistungen berücksichtigen muss und nicht einzelne ausscheiden darf, weil sie nicht rein experimentell sind. Es ist ja richtig, dass Sie nicht eigene Wellenlängenmessungen Ihren theoretischen Betrachtungen zu Grunde gelegt haben. Das kommt aber für die hohe Bedeutung derselben absolut nicht in Betracht. Sonst wäre ja auch Robert v. Mayers Verdienst erst dann vollan zu erkennen, wenn er selbst das Verhältnis der spez. Wärmen, diese selbst und den Ausdehnungskoeffizient der Gase ermittelt hätte.

Wenn einzelne Arbeiten von Ihnen mehr physikalisch-chemische

Natur sind, so liegt doch ihr Hauptgewicht auf dem Gebiete der Physik. Es scheint mir überhaupt eine solche Trennung zwischen Physik und physikalischer Chemie nicht statthaft. Das letztere Gebiet ist von der Physik doch wesentlich aus Zweckmässigkeitsgründen abgespalten worden. Die physikalische Chemie ist und bleibt doch eigentlich Physik; man müsste sonst auch viele Arbeiten von meinem Vater, solche von Helmholtz u. a. als physikalisch-chemische bezeichnen.

Selbst die Thatsache, dass ein Forscher nie grössere experimentelle Arbeiten ausgeführt hätte, scheint mir nicht gegen eine Ernennung desselben zum Professor der Physik sprächen zu können, wie Clausius zeigt, der nie experimentiert hat und mehrere der bedeutendsten deutschen Lehrstühle für Experimentalphysik inne gehabt hat.

Was man freilich von dem Hauptvertreter der Physik jetzt verlangen muss, ist dass er experimentieren kann. Dass dies aber bei Ihnen der Fall ist, zeigt Ihre Tätigkeit in Laboratorium.»

Det var säkerligen med stolthet, som Rydberg kunde framlägga dessa uttalanden inför konsistoriet. De blevo honom ett kraftigt stöd och förfelade icke sin verkan. En förskjutning till Rydbergs förmån är tydligt märkbar, även om några medlemmar fortfarande ansågo, att hans experimentella skicklighet icke var klart ådagalagd och även om hans mindre väl lyckade provföreläsningar fortfarande spelade en roll i argumenteringen. Klarast framträddé förskjutningen i ett yttrande av astronomen, professor Charlier, som tidigare satt Rydberg efter Mebius. »Av de sakkunniga ha tvenne nästan med tytsnad förbigått hans (Rydbergs) fornämsta vetenskapliga undersökningar såsom enligt deras åsikt icke hörande till ämnet för den sökta professuren. Jag har tidigare förmenat, att docent Rydberg visserligen uträttat en del goda saker på spektralanalysens område, men att han härutinnan ej spelat rollen af en föregångsman. Att jag misstagit mig framgår med full evidens af de lemnade intygen. När hans båda framstående medtäflare på detta viktiga arbetsfält, herrar Kayser och Runge, med beundran och erkännande bugar sig för docent Rydbergs vetenskapliga landvinnningar, och en så framstående fysiker som Wiedemann utan någon reservation erkänner hans stora betydelse som föregångs-

man på detta område, så anser jag det som en oavvislig skyldighet att erkänna, att jag begått ett misstag i min uppfattning.»

Rydbergs ställning hade avsevärt förstärkts. Konsistoriet avisade besvären, prokanslern och kanslern tillstyrkte hans utnämning, och han kunde med tillförsikt motse det slutliga avgörandet. Det kom i september 1900, då konungen i konselj utnämnde — Bäcklund. Valet mellan de tre så likvärdigt bedömda medtävlarna hade varit för svårt. Det märkliga inträffade, att Bäcklund utnämndes på sitt stora anseende utan att hans arbeten utsatts för granskning, bedömning eller jämförelse.

Den nye professorns första åtgörande var att ordna undervisningens fördelning mellan de olika lärarekrafterna. Själv ville han bibehålla sina ämnen, mekanik och matematisk fysik, och föreslog, att hans tidigare e.o. professur skulle överföras till experimental-fysik. Förslaget rönte opposition inom sektionen. Möjligheten att få en god representant skulle bli större, om professuren vore ordinarie. Vid Holmgrens avgång hade man haft vissa förhoppningar att kunna vinna Svante Arrhenius för densamma, vilket i alla händelser icke kunnat vara möjligt, om det endast varit fråga om en e.o. professur. Sektionen borde i stället söka utverka ett förslag i riksdagen om att även denna andra professur bleve ordinarie. Bäcklunds förslag vann dock majoritet och blev så småningom fastställt av Kungl. Maj:t. Hans nästa steg var ett förslag att Rydberg utan ansökan skulle utses till innehavare av e.o. professuren. Den skrivelse, som Bäcklund inlämnade till matematisk-naturvetenskapliga sektionen i samband med förslaget, innehöll en sammanställning av alla de positiva omdömen som fällts om Rydbergs arbeten. Han underströk de uttalanden, i vilka de svenska sakkunniga givit en välvillig värdesättning och sökte med stöd av de utländska auktoriteterna minska effekten av deras reserverade hållning mot de arbeten, som Rydberg själv betraktade som sina viktigaste. Han vann också majoritet för sitt förslag men kunde icke övertyga hela sektionen. En minoritet ansåg fortfarande, att Rydbergs arbeten endast i ringa grad kunde betraktas som experimentella och att man borde motsätta sig kallelsen. Det vore troligt, att man kunde vänta en ansökan från Granqvist, om e.o. professuren i vanlig ordning ledigförklarades. En skrivelse

från Granqvist i samma syfte anlände också, men den kom icke att inverka på händelserna. Förslaget om kallelse gick genom de sedvanliga instanserna och bifölls av Kungl. Maj:t. Den 15 mars 1901 utnämndes Rydberg till e.o. professor och hade därmed fått en fastare ställning vid universitetet.

Arbetet att få professuren uppflyttad till ordinarie fortsatte. Vid flera tillfällen under de följande åren väcktes frågan till nytt liv inom sektionen men utan några omedelbara resultat. Frågan insattes emellertid snart i större sammanhang, då riksdagen 1908 beslöt en ändring i universitetsstatuterna, genom vilken de eo. professurerna avskaffades och ersattes med ordinarie. Från den 1 januari 1909 var Rydberg ordinarie professor. Vid 54 års ålder hade han nått sitt mål. Länge fick han icke verka med obrutna krafter. År 1915 fick han tjänstledighet på grund av sjukdom och kunde sedan icke återtaga sin tjänst. Den 29 december 1919, kort efter det han inträtt i pensionsåldern, slutade Rydberg sina dagar. Då hade den geniala karaktären av hans arbeten framträtt klart i ljuset av den moderna atomforskningen. Ett synligt bevis på den vetenskapliga världens uppskattning var hans inval i Royal Society, 26 juni 1919. Underrättelsen om denna heder nådde honom således endast några månader före hans död.

FÖRTECKNING ÖVER ARBETEN AV PROFESSOR J. R. RYDBERG.

1. 1879. Konstruktioner af kägelsnitt i 3- och 4-punktskontakt. Dissertation. Lund 1879.
2. 1879. Om algebraiska integraler till algebraiska funktioner. Lunds Univ. Årsskrift, T. 15, 1878—79.
3. 1882. Studier öfver friktionselektriciteten. Lunds Univ. Årsskrift, T. 18, 1881—82.
4. 1885. Om de kemiska grundämnenas periodiska system. Bihang t. K. Vet. Akad:s Handl. Bd. 10, nr. 2, 1885.
5. 1885. Mätningsskapacitet och atomvikt. Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förfandl. Årg. 42, nr. 7, 1885.
6. 1886. Die Gesetze der Atomgewichtszahlen. Bihang t. K. Vet. Akad:s Handl. Bd. 11, nr. 13, 1886—87.
7. 1890. Über den Bau der Linienspektren der chemischen Grundstoffe. (Vorläufige Mitteilung.) Zeitschr. f. phys. Chemie, Bd. 5, 1890.
8. 1890. Samma arbete. Beibl. z. Wiedemanns Annalen. Bd. 14, 1890.
9. 1890. Samma arbete. Phil. mag. Ser. 5, Vol. 29, 1890.
10. 1890. Samma arbete. Comptes Rendus de l'Academie des sc. T. 110, 1890.
11. 1890. Recherches sur la constitution des spectres d'émission des éléments chimiques. K. Vet. Akad:s Handl. N. F. Bd. 23, nr. 2, 1888—90.

12. 1891. Ett bidrag till frågan om urpatriarkernas ålder. Tidskr. f. teologi, Årg. 1, 1891.
13. 1892. Om Dulong-Petits lag för atomvärmets. Forh. ved de skand. Naturforskeres Møde 1892.
14. 1893. Sur une certaine asymétrie dans les réseaux concaves de M. Rowland. Bih. t. K. Vet. Akad:s Handl. Bd. 18, afd. 1. nr. 9, 1893.
15. 1893. Samma arbete. Phil. mag. ser. 5, Vol. 35, 1893.
16. 1893. Contributions à la connaissance des spectres linéaires, I—IV. Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förhandl. Årg. 50, 1893.
17. 1893. Samma arbete. Wiedemanns Annalen d. Phys. u. Chemie, Bd. 50 och 52, 1893.
18. 1893. En ny metod att bestämma luftens dispersion. Öfvers. af K. Vet. Akad:s Förhandl. Årg. 50, 1893.
19. 1895. Ein neues Forschungsgebiet der physikalisch-chemischen Wissenschaften. Verh. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, 67 Versammlung zu Lübeck, 1895.
20. 1896. Die neuen Grundstoffe des Cleveitgases. Wiedemanns Annalen d. Phys. u. Chemie, Bd. 58, 1896.
21. 1896. Samma arbete. The astrophysical Journal, Vol. 4. 1896.
22. 1896. Sur l'action mécanique éminant des tubes de Crookes. Comptes Rendus de l'académie des sc., T. 122, 1896.
23. 1896. Eine einfache Methode periodische Fehler zu bestimmen. Zeitschr. f. Instrumentenkunde, Bd. 16, 1896.
24. 1897. The new series in the spectrum of Hydrogen. The astrophys. Journal, Vol. 6, 1897.
25. 1897. On triplets with constant differences in the linespectrum of copper. The astrophys. Journal, Vol. 6, 1897.
26. 1897. On the constitution of the red spectrum of Argon. The astrophys. Journal, Vol. 6, 1897.
27. 1897. Studien über die Atomgewichtszahlen. Zeitschr. f. anorg. Chemie, Bd. 14, 1897.
28. 1898. Grunddragen af en kometteori. Lunds Univ. Årsskrift, T. 34, 1898.
29. 1898. Über eine Beziehung zwischen den Bewegungen der Uranussatelliten. Astron. Nachrichten, Bd. 147, 1898.
30. 1900. Die Härte der einfachen Körper. Zeitschr. f. physikal. Chemie, Bd. 33, 1900.
31. 1900. La distribution des raies spectrales. Congrès intern. de physiques Paris 1900. T. 2.
32. 1903. Fysikens utveckling till allmän tillståndslära. Promotionsprogram, Lund 1903.
33. 1904. Einige Bemerkungen über das Gravitationsgesetz. Vierteljahrsschr. d. astron. Gesellsch., Jahrg. 39, 1904.
34. 1906. Elektron der erste Grundstoff. Lund 1906.
35. 1908. Statistisk öfversikt öfver Sparbankens i Lund verksamhet under åren 1833—1907. Sparbanken i Lund 1933—1908, Lund 1908.
36. 1910. La distribution des raies spectrales. Radium T. 7, 1910.
37. 1911. Sakkunnigutlätande. Handl. ang. d. lediga laboratorsbefattn. i fysik vid Upsala univ. 1911.
38. 1913. Untersuchungen über das System der Grundstoffe. Lunds Univ. Årsskrift, N. F., Afd. 2, Bd. 9, nr. 18, 1913.
39. 1914. Recherches sur le système des éléments. Journal d. chim. phys. 12, 1914.
40. 1914. The ordinals of the Elements and the High-frequency Spectra. Phil. mag. 28, 1914.
41. 1914. Ein rationnelles Dimensionssystem der physikalischen Begriffe. Verh. Gesellsch. deutscher Naturf. u. Ärzte Wien 1913, 2, 1914.